

Ti år senere

I S15 blev fundet nogle gamle numre af FAMØS. I dem kan man bl.a. læse om den ekstra etage E-bygningen fik i 1995, og om det køkken der er blevet stillet til rådighed for de studerende.

I oktobernummeret fra 1995 er der en artikel om rygeområderne i Vandrehallen. Artiklens skribent er glad for at der netop er kommet røgfri områder. Han finder det dog beklageligt at Vandrehallen ikke er helt røgfri, og bemærker at det ikke er helt i overensstemmelse med loven.

I oktobernummeret fra 1995 er der også en sur leder hvori redaktøren truer med at julenummeret bliver det sidste hvis ikke nye studerende melder sig i redaktionsgruppen. Mange af formuleringerne ligner temmeligt meget dem der blev brugt i foregående nummer af FAMØS da der blev truet med præcis det samme.

Det er da egentlig pudsigt at det ti

år senere er de samme ting der foregår.

I julenummeret fra samme år er redaktøren forresten vildt begejstret fordi nye har meldt sig i redaktionsgruppen. Gæt hvad der står i *dette* års juleleder:

Sikke julegaver FAMØS har fået i år! Og så endda før tid. To nye har meldt sig i redaktionsgruppen: Mikkel Abrahamsen ('05) og Nikolaj Strands ('04). Vi har modtaget fire opgavebesvarelser, og en interessant formidlingsaktivitet. Og sørme om ikke en VIP har skrevet til "Hvad forsker jeg i?".

Som prikken over i'et lykkedes det redaktøren en sen aften på Caféen? at overtale TB til at skrive en artikel om en krigsmatematiker.

Så for FAMØS er det en god jul.

Vi på redaktionen håber at I alle vil slippe helskindede gennem obligatoriske afleveringer, temaopgaver og deslige, og frem til en god jul.