

Rustursdigt

– Lyrisk fortælling fra en matematisk rustur

Jonas „Næbdyr“ Kyhnæb

Det var i august at russere engang,
begyndte at drikke dagen lang
og ej at forglemme – fælles sang.
Turen gik nemlig til Gotham City,
en lækker hytte med plads til øl i.

Vi delte os straks i to,
dem der var onde og dem der var go',
for pludselig skulle man sove jo.
I køkkenet måtte vi lære at enes,
for her skulle alle forenes,
ifølge en plan om opvask og mad,
sørgede vi for at alle blev glad'.

Vejlederne underholdt med foredrag og lege,
hele tiden var de seje.
Natløbet onsdag er et godt eksempel,
for her sagde man pludselig farvel,
blev kørt væk i en bil
og så var man i gang,
konkurrencer i bedste stil
så man brød ud i sang.
Præmien var berygtede wonderkex,
så gode at man fik lyst til *mange* af dem.

Efter hjemkost fra natteløb,
lavede nogen en tour de køkkenet for pølser i svøb,
for man mente at man vel egentlig burde,
kunne tage hvad som helst og bare spurte.
Dog var øl og Sun Lolly de bedste bud,
som kom ned i halsen natten ud.

Næste dag præsenteredes nye lege
og russerne måtte igen stege.
Hvor velrutinerede vejledere viste snilde,
var vi vist virkelig vældig vilde.
Ølkroket var sløvt men morsomt,
tilskuere blev dog fulde lidt mere prompt'.

Så var der legen Alien,
kun for de bedste gentlemen,
her kunne ingen slå 202,
vi var vist ikke helt så go'.

Til ølvolley blokerede en åndssvag kvist,
som bare skulle væk bestemte Kris,
dog var han ikke alt for skrap,
grenen blev hængende,
for han var for slap.

Ølbowl og kongespil er også gentlemansport,
mens ølagurk er gentlemankort.
Inden dagens ølympiade,
skulle en vejleder ryge og bade,
et vejledermøde han beretter,
det er selvfølgelig vejleder Pedder.

Ved turens store aften med skuespil,
skulle selvklart øller til.
Aftenens vært var Spar Bonde,
med fjernbetjening styrede han det nogenlunde,
men da aftenen på et tidspunkt sku' afrunde,
fik vi ham ikke til at bunde.

Senere blev Kira dækket i tusch,
med navne fra hver enkelt vejleder og rus,
dog ikke sovende Rasmus.

Fredag skulle være ugens fest,
dresscode for hver en gæst,
ikke til at sige hvem var bedst,
men konkurrencer skulle vise det næst.

Hytten oppyntet med guirlander,
med farver som rød, gul, blå og lilla,
man skulle tro at intet kunne være pæner'
– men ind ad døren træder Pernilla.

Skurke og helte ved bord for sig,
kongemiddagen var på vej.
Selv drinksene var lavet specielt til dagen,
med sjove navne var bare sagen.
Kørevagten gik til Lasse,
så vi andre kunne drikke en masse.

Festlige matematikersange blev hyppigt brugt,
de kunne jage enhver humanist på flugt,
måske på grund af „Dø, dø, dø“
som vi også synger på HCØ.
Andre sange vi måtte ha',
for eksempel den der med Mona.

Under maden skulle vi finde,
hvem af bordene skulle vinde?
Festkomitéen havde lavet konkurrencer,
for at se hvem havde de største kompetencer.

Limbo gjorde stillingen uafgjort,
så alle samledes nu om bordet.
Dette måtte afgøres straks,
heltene vandt i sten, papir, saks.

Musikken kørte hele natten,
Spar Bonde kørte rigtig med klatten,
da han skulle vise at man sagtens kan slå,
en vejrmølle uden bukser på.

Efter at have slået hovedet i gulvet,
så han at med ham var ikke heldet,
han lagde sig og sov på en madras,
for måske havde han drukket helt tilpas.

Folk var trætte men skulle jo hjælpe,
vise hvem der egentlig var helte.
Nogen sku' feje, skrubbe og skure,
toilettet var kun for dem der turde.

Bussen kom og vi skulle hjem,
men inden da kom manden frem,
én ville Lynet generobre,
ølspurten var langt fra ovre.

Men hjem kom vi og vi glæder os allerede,
til vejledere og russere igen vil lade,
øl og sprut i halsen glide,
endnu engang må alle slide,
for denne uge var alt for blæret,
og vi blev ekstra velernæret.

Husk at holde os ajour,
for alle skal med på follow-up rustur!