

Sådan smager dit nærmiljø

Rie Jensen og Katrine Gravesen

Vi afprøver diverse caféer og madsteder i nærheden af HCØ, så du tør tage chancen og prøve noget nyt.

Kender du det, at du har timer indtil til kl. 17 og bare ikke har fået planlagt aftensmad? Dit køleskab er tomt, og du har lyst til noget lækkert, men du ved ikke, hvor du skal gå hen. Hvad gør du? Du læser selvfølgelig den gastronomiske inspiration i FAMØS! Med udgangspunkt i livet som studerende og den daglige gang på HCØ, vil vi give dig en guide til spændende oplevelser i området omkring Universitetsparken. Her får I så de første to anmeldelser.

Kaffekilden, ★★★★★☆☆

Kinderne fryser og næsen er kold. Du savner varme og hygge hos farmor. Det kan du få hos *Kaffekilden* på Tagensvej 41 (mellem Netto og Tagensborg). Caféen byder på hyggelig stemning i gamle møbler under lysekronens skær. De friske blomster pynter fint og giver et pift i den moderne retning. Vi bestilte en “dagens tilbud” (60 kr.), som bestod af en stor latte og et (STORT!) stykke cheesecake med bær. Der var nok at vælge imellem, og vores valg faldt på solbær. Derudover fik vi en chailatte og en (også STOR!) cookie (sammenlagt 48 kr.). Latterne og småkagen var gode, men især deres cheesecak kan varmt anbefales. Hvis man leder efter noget andet end det til den søde tand, så serveres der også sandwich af forskellig slags til 49 kr. Den morgentravle kan snuppe et morgen-tilbud bestående af en lille latte og en croissant (30 kr.). Der gives ikke studierabat, men man kan bruge internettet lige så tosset, man vil. Netop derfor sad mange og lavede lektier. Det er altså en oplagt mulighed til gruppearbejde, hvis man er træt af Vandre-

hallens grå vægge. Alt i alt var turen på *Kaffekilden* en hyggelig oplevelse, men for den studerende med flad pengepung er det måske lidt for hyggeligt. Den rare og afslappede stemning opfordrer dog til at blive hængende så længe man vil (de har åbent alle dage til kl. 22) og skulle man kede sig, så kan man tage sig et spil backgammon eller terninger.

GRØD, ★★★★★☆

Også maven skal forkæles i den kolde tid og ligesom nisserne har man nu mulighed for at finde lækker grød på Nørrebro. Restauranten hedder *GRØD* og ligger på Jægersborggade 50. Tirsdag til fredag fra kl. 7 til kl. 20 (weekenderne fra kl. 10 til 20) byder fire unge friske gutter syngende på alt fra havregrød med tranebær til risotto med trøffel. Konceptet lyder på en fast aftengrød om ugen, som udvikles om mandagen, hvor der derfor er lukket. Vi fik serveret porrerisotto med gedeostecreme (50 kr.), som nok aldrig bliver en favorit, men bestemt smagte og mættede godt. Derefter fik vi et dejligt glas æblegrød med vaniljeflødeskum og græskar-kerner (25 kr.), som var et stort hit. Vi anbefaler dog, at man tjekker ugens ret på Facebook (du skal bare søge på *GRØD*), og støder du på en uge med trøfler, så er det med at skynde sig ned til GrødGutterne. Aftensmad kan fås fra kl. 17 og allerede en time efter er det lille lokale godt fyldt op. Alle sidder ved langbordet, og her kan sidde fire par og måske flere, hvis man nyder at sidde tæt. Hvis der ikke er en ledig plads, så har man mulighed for at tage grøden med hjem (det hedder to-go-grød). I denne herlige juletid vil GrødGutterne servere risengrød til både dig og nisserne, som du kan nyde over et hurtigt slag Bezzerwizzer. *GRØD* er et spændende alternativ til fastfood, og prisen er heller ikke afskrækkende i forhold til mæthed og tilfredsstillelse.